

HET SPROKKELTJE



HERFST EDITIE
JAARGANG 15, NUMMER 1



HET CLUBBLAD VAN DE
ABBÉ PIERRE GROEP
SCOUTING SOMEREN



ABBÉ PIERRE SOMEREN

Inhoud:

Voorwoord	2
De Aftrap	2
Sinterklaas op Bezoek	3
De Weks Beginnen Fris	4
Renata Schrijft	5
Het Interview	7
Het is Gezellig bij de Scouts	8
Explorers vallen net buiten de prijzen	9
Overvolle Welpen Groep	10
Speltak Info	11
Opkomende Data	11

Hier is dan alweer de eerste van hopelijk een heleboel nieuwe sprokkeltjes. Samen met de alle leden van scouting Someren hoopt de PR-commissie een oude traditie weer in ere te hebben hersteld.

Redactie

"WAT SCHRIJF JE IN
HEMELSNAAM IN EEN
COLUMN?"

Meneer de Voorzitter

VOORWOORD

Beste Scoutingleden en vrienden,

Het is alweer enkele jaren geleden dat ons groepsblad "De Sprokkel" uitkwam. Nadat het steeds moeilijker werd om het blad te vullen en om de juiste personen te vinden, die de eindredactie op zich wilden nemen, werd besloten om het project stil te leggen.

Om "De Sprokkel" niet helemaal verloren te laten gaan werd een aangepaste versie, in de vorm van enkele A-4'tjes uitgebracht. Dit om toch informatie naar de ouders van jeugdleden en andere geïnteresseerde over te brengen.

Helaas hield ook dit geen stand en na enkele jaren werd dit project stopgezet.

Begin 2009 werd een nieuwe PR-commissie samengesteld. Dit naar aanleiding van het jubileumboek van "50 jaar Scouting Someren". Daar hebben we met zijn allen veel van geleerd en zijn we langzamerhand aan het denken gegaan over een nieuwe "Sprokkel"

Na veel overleg tijdens de groepsraden, is de PR-commissie er in geslaagd om een nieuwe opzet te maken hierover. De bedoeling is dat er 4 keer per jaar, aanvang

jaargetijden, een nieuwe "Sprokkel" uitgebracht wordt. Uiteraard zal de commissie dit niet alleen kunnen en zullen zij de hulp nodig hebben van alle speltakken en eventueel ingebrachte stukken van ouders, vrienden en bekenden. Als PR-commissie hebben we er veel zin in om dit nieuwe project tot in lengte van jaren door te zetten.

U raad het al. de nieuwe naam is, zoals het staat op de omslag "HET SPROKKELTJE"

Redactie



DE AFTRAP

Iedere 6 weken houden wij een groepsraad. Alle leiding komt dan bij elkaar om allerlei zaken te regelen en organiseren die er binnen een vereniging nu eenmaal gedaan moeten worden. Het was best gezellig tot het moment dat onze PR commissie de plannen van het sprokkeltje bekend gingen maken. Ambitieuze als ze zijn is het hun doelstelling 4 keer per jaar ons groepsblad, dat de laatste jaren een beetje in de vergetelheid is geraakt, uit te gaan brengen. Dit is een mooi streven maar het ging mis toen ze er bij vertelde dat ik ook iedere keer een stukje mag schrijven. Een soort column moest het worden. Nu zit ik in het dagelijks leven de hele dag

achter mijn PC E-mails te typen maar een column is toch net ff wat anders. Dus daar zit ik nu achter mijn PC, voor het eerst van mijn leven een poging te wagen een column te schrijven. En ik moet toegeven het ging best redelijk tot hier wat schrijf je in hemelsnaam in een column?

Ik kan natuurlijk schrijven over mijn Alias, een beetje een columnist schrijft tenslotte niet onder zijn eigen naam. Nu wil ik geen namen noemen, maar het is zo dat ik vanaf de dag dat ik voorzitter ben geworden door een zekere S. Krosenbrink leidster bij de Kabouters Scouting Someren continue wordt aangesproken met de naam "meneer de voorzitter" waarbij mijn vrouw de zeer originele titel "mevrouw van meneer de voorzitter" mag aanhoren. Om zaken niet al te gecompliceerd te maken voor S. leek het me dan ook maar het beste deze naam aan te houden.

Met schrijven hebben we overigens bij Scouting wel vaker een probleem. Zo hebben we het Jubileumboek waar we zo enthousiast mee starten nog altijd niet af, maar het

einde is in zicht. De teksten zijn af, de foto's zijn gescand en de laatste hand wordt gelegd aan de lay-out. Dit betekent dat we het hopelijk nog dit jaar bij de drukker in kunnen leveren. Ik kan u verzekeren dat dit voor een aantal mensen een hele opluchting is. Het begin is leuk en gaat soepel, maar het compleet krijgen van alle data is een stuk lastiger. Ik moet zeggen dat ze er wel iets moois van hebben gemaakt. Dus ook hier geldt het spreekwoord, goed werk heeft tijd nodig.

Ik zie dat ik al weer een heel stuk heb geschreven en ik hoef alleen maar een column te vullen, geen boek dus ik ga er mee stoppen. Heeft u nog tips of onderwerpen waar ik de volgende keer over kan schrijven dan hoor ik het graag. Als beginnend columnist is iedere hulp natuurlijk van harte welkom.

Vanaf deze plek wens ik iedereen alvast hele fijne kerstdagen en een heel goed, gezond 2010 met heel veel Scouting plezier.

Meneer de Voorzitter

SINTERKLAAS OP BEZOEK

Samen met de welpen en kabouters waren we uitgenodigd in de blokhut om het Sinterklaas bezoek bij te wonen. Bijna alle bevers waren er. Er waren gelukkig geen zieken. Onze blokhut had onze leiding heel mooi versierd. Hartstikke leuk en gezellig zag het eruit. In de blokhut stonden alle banken in een rij. Eén rij stoelen en daarachter een rij van tafels, om op te zitten. En helemaal voorop daar stond de grote stoel voor de Sint.

Het eerste half uur deden we een muziekspel. Tijdens het horen van verschillende sinterklaasliedjes werden er dobbelstenen doorgegeven en zodra de muziek stop gezet werd, moesten de kindjes, die de dobbelsteen in zijn handjes had, een liedje zingen. Als dank mocht men een snoepje pakken. Maar toen werd er in een keer hard op de deur geklopt, wij verschieten. En jawel hoor, net als de grote kindjes zongen wij ook mee met *'Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht'*. Er waren zelfs twee pieten mee gekomen. Eén zwarte Piet kon heel goed tekenen en liet een leuke bordkrijt tekening van zichzelf achter met de groeten van zwarte Piet. De andere zwarte Piet ging zelfs af en toe naar boven. En kwam zo nu en dan tussen ons in zitten. Wij allemaal met die handjes omhoog. Je weet wel (toch proberen).

Om de beurt noemde Sint Nicolaas ons naar voren; alleen of met een groepje. Hij vertelde wat hij wist of van ons te horen heeft gekregen. Ook moesten wij vertellen wat wij zoal doen op de zaterdagen. En sinterklaas vroeg aan andere kindjes, hoe het zomerkamp is verlopen. Wat er gebeurd was en hoe het afgelopen was. Sommige kinderen moesten een liedje zingen, andere een voordrachtje of een dansje.

Het was wel een heel klein beetje spannend als je zelf naar voren geroepen werd. Maar wel leuk als je na afloop even naar zwarte piet kon gaan met je handjes open als beloning. Enkele kindjes werden bij de Sint geroepen, omdat ze ondeugend waren, of niet altijd zo goed luisterden.



Nadat alle welpen, kabouters en wij met z'n allen naar voren zijn geweest, vertelde de Sint dat hij voor ons allemaal een cadeautje bij zich had. De inpak Piet had weer goed z'n best gedaan. Op onze cadeautjes stond de naam dus het kon niet mis. En weet je nu wat erin dat pakpapier zat? Een canvas schilderijtje met een illustratie erop. Hierbij zaten verschillende verf tubes met mengbakjes en kwastjes. Zo vrolijk het cadeautje nog mooier op. En kunnen we het op onze slaapkamer hangen. Leuk toch!

Trouwens de meisjes in onze groep hadden iets meer werk hieraan. Hun kunstwerkje bevatten extra kraaltjes om het schilderijtje met extra bling bling uit te laten springen. Wel veel werk, maar meisjes vinden dat wel heel erg leuk.

Na afloop, ruim een uur later. Vertelde Sinterklaas dat één zwarte Piet de zak gevuld met zakjes snoepgoed verstopt had in de bossen. Zwarte Piet wilde weten of wij wel echt zo goed waren in speuren en altijd alles weer terug vonden. Hij was nu benieuwd en had de zak extra goed, maar wel moeilijk verstopt. Dit was de opdracht die wij mee kregen, we zongen *'Dag Sinterklaasje'*. En de pieten strooide flink met strooigoed voordat ze gingen.

En wij maar hopen dat wij die zak vinden. Ja wel hoor na een kwartiertje was het signaal dat de zak gevonden was. En er was ook nog voor iedereen een gevulde lekkere snoepzak. Gezamenlijk deelden de leiding de cadeaus uit en snoepzakken. Hierna was het aftellen en mochten we tegelijk ons cadeautje uitpakken. Sinterklaas heel erg bedankt!

De Bevergroetjes

LEDENBABELS

Jop Frenken

Job: Ik heb geknoeid!

Leiding: Veel geknoeid of weinig geknoeid?

Job: Mmmmmm middelmatig...

Rick Hilhorst (Na een uitleg over de regels: bij twee keer fluiten moet je naar de leiding komen)

"Wat nou als je heel hard naar de leiding loopt en dan kei hard tegen een boom op loopt en je dan bloed?"

DE WEKS BEGINNEN FRIS

Het jaar is goed begonnen voor de Weks. Na het gezamenlijke weekend, de opening van het jaar, moest er voor de welpen zelfs een wachtlijst ingevoerd worden. He-las kunnen we op dit moment niet meer als 30 welpen onderbrengen maar we doen er alles aan om dit te verbeteren. Ook zijn er twee nieuwe leiding bij gekomen, Anton Lemmens bij de welpen en Miriam van Eijk bij de kabouters. Met een totaal van 43 leden en een leiding-team van 9 personen zijn de Weks een van de grootste groepen van scouting Someren.

Tijdens het gezamenlijke weekend zijn er 3 bevers naar de welpen gevlogen en 4 bevers naar de kabouters. Ook is er een nieuwe welp en zijn er 4 nieuwe kabouters bijgekomen. In totaal zijn er 12 leden tijdens het installatieweekend geïnstalleerd.

Zoals iedereen weet hebben we veel geld nodig om al onze activiteiten te kunnen doen. Een van de acties die wij met de Weks doen om dit geld bij elkaar te verzamelen is het Heitje voor Karwijtje. De leden leren op deze wijze zelf geld verdienen. Dit jaar zijn de welpen en kabouters tijdens de herfstvakantie langs de deuren gegaan om klusjes op te knappen voor een kleine vergoeding. De actie heeft een aardig bedrag opgeleverd waarmee



we leuke dingen kunnen doen.

Het installatieweekend was weer een groot succes. Een dergelijk grote groep brengt ook onverwachte problemen met zich mee. Zoals de beschikbare plaats op de slaapzolder. Het was ongelooflijk passen en meten om iedereen een plaatsje te geven. Uiteindelijk is het toch allemaal gelukt en heeft iedereen lekker kunnen slapen. Het was ook een spannend weekend want naast de vele spellen, tochten, kampvuur en installatie was het ook het weekend van de intocht van Sinterklaas. Vele kinderen waren benieuwd of de Sint ondanks de storm en het kwijtraken van zijn pakjes toch aan zou komen dit jaar. Er was echter een probleem, de Weks waren tijdens de intocht spelletjes aan het spelen bij het Gat van Roels. Gelukkig voor de Weks heeft de leiding connecties met de Pieten van Sinterklaas en konden ze regelen dat de intocht werd opgenomen. Na het nachtspel werden ze alsnog verrast met de intocht van de goedheiligman. Het kampvuur met frikadelletjes maakte de avond helemaal compleet.

De installatie was dit jaar erg moeilijk maar de nieuwe welpen en kabouters leken er totaal geen moeite mee te hebben. De nieuwe leden liepen met gemak over de touwbrug, klauterde door de touwvenis en over het net, navigeerde zonder enige moeite de wip en doken vol goede moed onder het zeil door om er aan de andere kant als geïnstalleerde welp of kabouter vanonder te verschijnen. Misschien moeten we het de volgende jaren nog



wat moeilijker maken. Anton en Miriam, geblinddoekt en aan elkaar gebonden hadden wat meer moeite met het parcours. De kinderen hadden ze ook nog een poets gebakken door het zeil waar ze onderdoor moesten te verleggen over een modderpoel. Nogmaals allemaal van harte gefeliciteerd met krijgen van jullie uniformen, oftewel de scoutfit.

Zoals iedereen tijdens het installatieweekend had kunnen zien was Sinterklaas goed en wel aangekomen in Nederland. De 28^{ste} kwam hij samen met zijn twee trouwste Pieten langs bij de scouting. Dit hebben we samen met de bevers gevierd en iedereen moest bij de Sint op het matje komen. Gelukkig waren ze allemaal lief geweest en kreeg iedereen wat lekkers in plaats van de roe.

Iedereen een fijne kerst en een gelukkig Nieuwjaar toegewenst en dan hopen we er het volgend jaar weer net zo'n gezellig jaar van te maken.

De Weksleiding

RENATA

Renata Maas– van den Eijnden is al sinds 1984 leiding van de jongste groep van Scouting Someren; De Bevers. Dit jaar is Renate dus al 25 jaar leiding! Renata's tekenkunsten, kennis over al haar (voormalige) bevers en vooral haar volmaakte handschrift zijn legendarisch binnen Scouting Someren. Voor vele van ons zijn onze eerste Scouting ervaringen beleefd onder leiding van Renata. Wij bedanken Renata hartelijk voor al haar inzet door de jaren en hopen dat nog veel jaren te mogen doen.

Redactie

Ik ben begonnen met een stageplaats binnen deze vereniging, tijdens een M.B.O-opleiding. Samen met nog een klasgenoot ook uit Someren. Wij hebben besloten om na de stage- periode ook samen leiding te blijven geven. Een jaar later is er binnen de scouting ook nog een nieuwe groep opgestart. De aller-jongste groep kinderen. En samen gingen wij mee. Leuk vonden wij het. Vooral omdat je via de school wil laten zien wat je allemaal kunt doen, ook al met zo'n kleine kinderen. Zij kunnen tenslotte nog niet lezen en schrijven. Het was wel een uitdaging om met zo'n kleintjes binnen het Scoutingprogramma iets te doen. Veel spellen hebben we veranderd naar een bever niveau. Je doet er veel ervaringen mee op.

Veel leiding heb ik zien komen en gaan. Iedere leid(st)er weer met andere nieuwe ideeën. Deze nieuwe spel- of knutselideeën waren binnen onze groep van harte welkom. Hartstikke leuk toch! Veel bijeenkomsten met elkaar en samen programma's uitwerken. Wij kenden elkaars telefoonnummers uit ons hoofd. Als je leiding wilt zijn dan moet je er voor de 100 % voor gaan. Vind ik! Daarom zorg ik ervoor dat ik de zaterdagmiddag vrij maak voor de scoutinggroep. Elke zaterdag weer en je vind het leuk om te doen, voor de bevers en voor de vereniging. En na zoveel jaren is het nog steeds leuk.

Er zijn ook tijden geweest dat ik dacht om ermee te stoppen. Bij mijn eerste zwangerschap had ik die gedachte. Na al die jaren die ik al aan vrijwilligers werk had gedaan en dadelijk met een kindje. Ik dacht dat wordt niks, maar nadat alle bevers en leiding toen bij mij op kraamvisite zijn geweest. En ik weer naar de blokhut ging op zaterdagmiddag, vond ik het weer hartstikke leuk om met die bevertjes en leiding weer groep te draaien. Ik weet niet waar het aan ligt, maar ik blijf het wel leuk vinden. De kinderen wisselen en zo komen er weer nieuwe kindjes bij en gaan de oudere met een goede scouting basiservaring weer naar de volgende groep. Je ziet sommige kinderen echt veranderen binnen die drie jaar dat ze bij ons lid zijn. Grappig toch.

Het is vooral leuk als kinderen op zomerkamp zijn geweest, dan hebben ze echt een band met je opgebouwd. Ze voelen zich helemaal thuis in de groep en bij de leiding. Zo besloot ik om leiding te blijven geven. We nodigden in dat jaar de bevers en leiding uit op onze bruiloft. En op de zaterdagen regelde ik iets, zodat ik toch groep kon draaien. Ruim een jaar later ging ik er ook weer even tussen uit vanwege mijn tweede zwangerschap. Ook toen was ik er een paar maanden tussen uit. Ik bleef bij mijn standpunt om leiding te blijven. In het jaar 2000 kwam ons eerste zoontje erbij dat vond ik ook wel leuk om te zien hoe hij het bij scouting ervaart. Ik liet niet merken dat het mijn eigen kindje was. Ik ging er hetzelfde mee om als met de andere bevers. Zodoende bleef ik. Hierna kwam bij mij de gedachte om te stoppen als ons jongste zoontje over zou vliegen naar de welpengroep. Maar ook toen vond ik het niks om als leiding te stoppen. Ik blijf het leuk vinden dat ik iets kan betekenen voor de vereniging. Dat ik al zo lang leiding geef is eigenlijk zo ontstaan. En dat ik het al zo lang vol hou en met veel plezier doe, ligt veel aan de leiding waar je het tenslotte samen mee moet doen!

De laatste zes jaar draaien wij met dezelfde leiding groep. Het groep draaien en de samenwerking verloopt zo goed, we kennen elkaar al zolang dat we heel goed weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Op deze manier krijg je er veel zin in en blijf je het met veel plezier doen! En daar gaat het tenslotte om binnen Scouting.

Wel heel fijn dat je al zo lang met dezelfde leiding samenwerkt. Dit is wel vaker gebeurd, dat we met bepaalde leiding heel lang samen zijn. Gemiddeld is iemand zo'n vijf à zes jaar bij ons beverleiding. Volgend jaar vijftwintig jaar lang al een bevergroep in Someren, maar ook landelijk. Wij hebben 30 personen aan leiding zien komen en gaan. Vanaf het begin heb ik het leden- en leiding bestand bijgehouden en inmiddels overgezet naar een bestandje op de computer. Als je dan terug kijkt naar jaren geleden, dan is het er echt gemakkelijker op

SCHRIJFT



geworden. Het vergt veel minder vrije tijd dan toen. Alle programma's opschrijven en uitwerken. Brieven uittypen en in een winkel gaan kopiëren. Plaatjes en een logo uitknippen en erbij opplakken, om de uitnodiging of de brief sprekend te maken, zodat het er leuk uit zag. Nu alle brieven en uitnodigingen in een bestand zitten, zelfs een heel kampboekje, hoef je het alleen maar elk jaar wat aan te passen. Dit is veel tijdsbesparend. Ook zijn er nog zes dikke fotoplakboeken aan herinneringen van al die jaren bijgehouden met data van alle bevers door de jaren heen. Tegenwoordig hebben we veel digitale foto's op cd's staan. Ook een hele verbetering in kwaliteit.

Wat mij wel opvalt is dat kinderen tegenwoordig later bij de scouting als lid erbij komen. Bij de meeste ouders halen kinderen eerst hun zwemdiploma. En als ze het diploma gehaald hebben, mogen ze van hun ouders bij scouting een kijkje komen nemen. Met de jongste groep gaan we vanaf 1992 ook op zomerkamp, een halve week. Als leiding ben je er een jaar van te voren mee bezig voor een leuke blokhut en een aansprekend thema. Voordat we op zomerkamp gaan is er veel werk aan de voorbereidingen. Maar het blijft elk jaar heel leuk. En elk jaar probeer je het met een andere verhaal weer heel leuk te maken. Ook zijn er altijd dingetjes die ook weer verbeterd kunnen worden. Dat is dus ook altijd weer een plus punt.

Kinderen worden bij ons best wel zelfstandig. Bijvoorbeeld tijdens een weekendje of een zomerkamp, ze leren hun spulletjes bij elkaar houden, zelf aan- en uitkleden, vuile was opbergen en zelf hun spulletjes kunnen pakken. Tot slot de tas inpakken en opruimen. Natuurlijk wordt er nog heel veel naar de leiding gevraagd. Hierin merk je dat je het echt met de jongste

groep te doen hebt. Ze moeten nog degelijk gestuurd worden. Maar dat is en blijft wel leuk om te doen. En ik help ze heel graag de goede richting op. Je hebt er een goed gevoel bij als je die kleintjes iets hebt kunnen bij brengen. Het is een hele leuke doelgroep, met wel veel werk omdat ze nog niet zo zelfstandig zijn als bij de oudere groepen.

Activiteiten zijn veel hetzelfde gebleven. Binnen het district zijn er minder activiteiten waar wij ook niet meer zoveel aan meedoen. Dit komt vooral door de naamsverandering. Sinds de regio Helmond, ons oude district de Peel erbij wilde hebben. Het kleine district was erg gezellig, men kwam veel bij elkaar en je kon elkaar heel goed. Het spelaanbod kreeg men altijd via de post thuis gestuurd. Nu kunnen wij er via internet aan komen. Ook veel andere programma's of thema's kun je vinden op internet. Nu met een groot district komen er minder bevergroepen naar de desbetreffende activiteiten. Dat is wel jammer. Maar de groepen die er komen kennen wij wel heel goed. Dat is erg leuk dat je daar verhalen mee kan uitwisselen en samen een activiteit kunt beleven. Zeker de jaarlijkse Bever Doe Dag, met altijd weer een heel leuk thema. Hierin zijn wij als leiding weken van te voren met de bevers al aan de voorbereidingen bezig.

Er is veel veranderd in deze lange tijd. Zo zie je maar weer dat ook Scouting zeker mee gaat met de tijd. En dat is maar goed ook. Zo ga je als leiding ook vanzelf mee met de tijd. Stil staan en oude gewoontes aan blijven houden zou niet goed zijn.

Renata Maas- van den Eijnden

HET INTERVIEW

Wie ben jij?

Ruud van Otterdijk

Hoe lang zit je al bij scouting?

Vanaf de bevers toen ik een jaar of zes was, ik ben nu negen dus al drie jaar.

Hoe ben je erbij gekomen?

Ik ben samen met Mike Slegers gaan kijken, die zit bij mij in de klas. Ik vond het leuk dus ik ben erbij gegaan.

Wat vind je het leukst bij scouting?

Best veel, eigenlijk teveel om op te noemen. Maar ik vind slagbal en het evolutiespel, waarbij je een amoebent bent, denk ik het leukst. Brittish Bulldog was mijn favoriete spelletje maar de laatste keer werd ik getackeld en brak mijn pols. Nu is het niet meer mijn favoriete spel. Het gaat al weer beter nu met mijn pols ik kan al bijna alles weer.

Wat vind je het saaist?

Dat weet ik eigenlijk niet, eigenlijk is bijna alles leuk!

Wie is je favoriete leiding?

Anton onze nieuwe leiding.

Wie is je vriend bij scouting?

Mike Slegers en Tim Klessens

Wat heb je allemaal met het installatieweekend gedaan?

We zijn naar het Gat van Roels geweest en we hebben vuur gestookt dat was het leukst.

Wat heb je van sinterklaas gekregen of gevraagd?

Ik heb al chocolade gekregen en voor vanavond (red: interview op 5 december) heb ik Lego Technic en denkspelletjes gevraagd. Die denkspelletjes doe ik met mijn zus en mijn ouders.

Ruud bedankt voor het interview en nog beterschap met je pols.

Redactie

"EIGENLIJK IS BIJNA
ALLES LEUK"

Ruud van Otterdijk



BIJZONDERE HEITJES

Sem van de Kampen:

Kalkoen begraven €2,-

Chris en Justin van de Voort

Aangebeld €1,-

Anouk Kanters

Liedje gezongen €2,-

Rick Rietjens

Te woord gestaan €2,-

Annelin van Gerven en Maik van Mierlo

Iets vasthouden €1

Femke Kanters

Poesje wassen €1,5

Tim Klessens, Bart en Pleun van Veeke

Ijs eten bij harrie 2€

BIJ DE SCOUTS IS HET GEZELLIG!

Wij van de scouts laten graag iets van ons horen, want het groep-draaien is weer volop aan de gang. In het begin begonnen we met 8 kinderen, maar gelukkig kwamen er na het installatieweekend weer een heel stel bij! Het is een zeer gezellige groep geworden.

In het begin konden we nog lekker naar buiten voor een goed bosspel, alleen dat wordt nu langzamerhand minder vanwege het weer. Maar niet getreurd, want ook daar zijn wij op voorbereid!

Tijdens binnenspelen als trefbal of tafelvoetbal hebben ramen, deuren, en af en toe een leiding het weer zwaar te verduren. Op de een of andere manier blijft dit spel altijd leuk. Toch blijft 'kat en muis' het favoriete spel om het groepdraaien mee af te sluiten. Ook een quiz doet het goed! Kunnen we meteen even checken hoe slim onze scouts zijn. Hmm laat dat nu even een tegenvaller zijn. Oké, grapje! Zo nu en dan zijn ze best slim.

Vanwege het minder goede weer starten wij rond november altijd met een 4 weken programma. Tijdens deze weken leren ze o.a. tochttechnieken, solderen en een dasring knopen. Ook leert er elke week een patrouille koken die ons dan verwerkt met hun zelfgemaakte lekkernij. Tot nu toe heeft niemand geklaagd over maagklachten dus dat zegt iets over de kookkunsten van de scouts! 4 Weken op een rij hard werken dat is natuurlijk te veel, vandaar dat we het afwisselen met een relaxt avondje film kij-

ken. ICE AGE 3D met chips wat wil je nog meer.

Naast dit drukke programma zijn we de nieuwkomers ook aan het voorbereiden op hun installatie. We zijn druk bezig met pionieren. Gelukkig hebben we scouts die héél goed kunnen pionieren en die kunnen dat mooi aan elkaar leren.

Dan hebben we elk jaar de herfstvakantie die voorbij komt en dat betekent.... Ja hoor... heitje voor karweitje! De scouts hebben hiervoor een dik compliment verdiend, want ze hebben goed hun best gedaan. Hier volgt een kleine opsomming om een idee te krijgen wat ze voor die 300 euro hebben moeten doen: thee drinken bij de buurvrouw, een praatje maken met vader of moeder, de hond uitlaten. Natuurlijk zijn er ook vervelendere klusjes gedaan waarbij het veel neerkwam op bladeren opruimen,

bladeren opruimen en nog eens bladeren opruimen. Hartstikke fijn die herfst. Maar voor wat, hoort wat. Van de 300 euro die ze hebben opgehaald kan de leiding wel een mooi zomerkamp in elkaar zetten, zodat zij weer een week lang lekker kunnen genieten.

Als laatste komt in december ook de surprise langs de deur. Iedereen heeft zijn handen uit z'n mouwen gehaald om weer een super mooie surprise met gedicht te maken. Ze mogen zelf kiezen. Een gedicht maken, of wanneer ze denken dat hun zangkunsten beter zijn mogen ze een liedje zingen. Dit jaar waren er helaas geen zingende scouts. Er waren wel super mooie surprises gemaakt. Het was een gezellige avond. Natuurlijk kijken we weer uit naar volgend jaar om weer een surprise te maken!

De Scoutsleiding



WIL JE OOK EEN KEER BIJ SCOUTING KOMEN KIJKEN, GA DAN NAAR DE WEBSITE VAN SCOUTING SOMEREN EN KOM EEN KEER LANGS BIJ D'AUW BLOKHUT

EXPLORERS VALLEN NET BUITEN DE PRIJZEN

Afgelopen 7 oktober heeft VVN Someren weer een verkeersquiz gehouden. Iedereen in Someren kon zich alleen of met een team inschrijven. Ook wij als Explorers hebben meegedaan en wel met 3 teams. De woensdag voor de quiz hebben we allerlei oefenexamens gedaan om onze kennis wat op te frissen. Zo bleek dat iedereen toch minder wist dan dat we dachten. En dat het goed was om van te voren te oefenen.

Tijdens de avond waren er 17 teams aanwezig. Onder het genot van een kopje koffie of thee met een plakje cake kon de quiz beginnen. De vragen waren heel anders opgezet als de oefenexamens die

we hadden geoefend waardoor we toch nog vaak op het verkeerde been werden gezet.

De quiz bestond uit 2 rondes van 30 vragen. Met tussendoor een woordje van de Wethouder Verkeer, Willy Hanssen, van de gemeente Someren. Na de quiz lichtte Frans Cuunders de vragen toe zodat de jury alle antwoorden kon nakijken.

Toen volgde de uitslag. Dit werd nog spannend. Want zo bleek er waren gelukkig meer teams die minder wisten dan wij dan dat er

betere waren. Hierdoor zijn we respectievelijk 5^{de} "de peewees"; 7^{de} "crash test dummy's" en 9^{de} "boem, bots, ho!" geëindigd. CDA Someren ging er vandoor met de 1^e prijs.

Helaas vielen we niet in de prijzen en liepen we het mooie prijzen geld mis. Maar toch hebben we een gezellige avond gehad.

Groetjes Bregje



"ER WAREN GELUKKIG MEER TEAMS DIE MINDER WISTEN DAN WIJ"

Bregje

**UW ADVERTENTIE HIER!!
OM TE ADVERTEN IN DIT CLUBBLAD NEEM
CONTACT OP MET DE REDACTIE**

Meer informatie op de website
www.scoutingsomeren.nl



OVERVOLLE WELPEN GROEP

Zoals in het stukje over de Weks te lezen is gaat het goed met de welpen groep. Op dit moment zijn er dertig welpen en staan er drie aspirant leden op de wachtlijst te trappelen tot er ruimte is om ze te plaatsen. Het is belangrijk voor Scouting Someren in zijn algemeen om een fikse aanwas van onderaf te hebben om een gezonde Scoutinggroep te blijven. Het is daarom wenselijk om wachtlijsten zoveel mogelijk te voorkomen.

Maar hoe pakken we dat aan? Helaas is het niet mogelijk om meer leden toe te laten tot de welpen. Dertig welpen is het maximale aantal dat de leiding aankan en op welke grote het nog verantwoord is om groep te draaien. Welpen tijdelijk plaatsen bij de kabouters is ook niet wenselijk om-

dat op deze leeftijd een apart programma gedraaid word. Daarbij komt ook nog het feit dat veel nieuwe leden er bij gaan omdat een van de vriendjes ook bij Scouting zit. Dan hebben we nog een derde optie over: twee welpen groepen draaien. Hiervoor hebben we op dit moment helaas niet genoeg leiding. Dit is dus een oproep aan de leden, ouders, kaderleden, oud-leiding, vrienden van Scouting en iedereen die dit leest.

Bent U iemand of kent U iemand die graag met kinderen werkt en zich wil inzetten voor de jeugd van Someren. Neem contact op met de Weks leiding.

Redactie



EEN BRIEF VAN EEN WELP AAN ZIJN ZUS



SPELTAKINFO

Bevers

bevers@scoutingsomeren.nl
Zaterdagmiddag
14.00 – 16.00 uur

Renata Maas
0493-490240

Welpen

weks@scoutingsomeren.nl
Zaterdagmorgen
9.00 – 11.00 uur

Willem van Doorn
040-8424933

Kabouters

weks@scoutingsomeren.nl
Zaterdagmorgen
11.00 – 13.00 uur

Sanneke Kroesenbrink
0493-493667

Scouts

scouts@scoutingsomeren.nl
Donderdagavond
19.00 – 21.00 uur

Bart Loomans
06-50608708

Explorers

explorers@scoutingsomeren.nl
Woensdagavond
19.00 – 21.00 uur

Bregje van de Vrande
0493-470209

Pivo's

pivos@scoutingsomeren.nl
Maandagavond
19.00 – 21.00 uur

Jort Soeteman
06-12369124

Jongeren Stam

jongerenstam@scoutingsomeren.nl
Vrijdagavond 3x/mnd
19.30 – 21.30 uur

Linda Verstappen
06-44372474

Stam

stam@scoutingsomeren.nl
Vrijdagavond 1x/mnd
19.30 – 21.30 uur

Patrick van Lieshout
06-47234536

OPKOMENDE DATA:

15-16-17 jan. Installatieweekend scouts
9-10 jan. Weekend bevers
29-30-31 jan. Weekend explorers
6 febr. Carnaval weks en bevers
13 mrt. Potgrond actie weks/scouts en stam





Scouting

**ABBÉ PIERRE
SOMEREN**

d' Auw Blokhut
Doncksedreef 2
0493-495342

Secretariaat
Willemien Geers
Dr. Eynattenln. 9
5711AW Someren
secretariaat@scoutingsomeren.nl
0493- 493353

Redactie
Sprokkeltje@scoutingsomeren.nl

Internet
www.scoutingsomeren.nl

